

Visste Ni att:

\* Robert och Cilla är äkta nu...

\* Anna N.'s Jerry äntligen är godkänd...

\* Jvar's "Videtracken" går 55m PÅ vatten!?!

\* allt hopp är inte ute för hena å hena!!

\* Bakom varje framgångsrik?? man står en förvånad Barbro.

\* Mikael Haglund startade sko-putsar verksamhet i sommar, ja till hälften i alla fall...

\* om man vill bli ompysslad och må bra, ska man bli ekorre på "panget".

\* de vackra blomsteruppsättningarna i fönstret på kooperativa har Anita S. gjort!

# Bya-blaé

Dubbelnummer 2-3 - 99

Det Allra Största Är Alfabetet  
Ty Där I Ligger  
Den Djupaste  
Visdomen



## MIDSOMMAR I HELIGFJÄLL -99

Ett alldelens fantastiskt solskensväder var det på seklets sista midsommar firande i Heligfjäll. Massor med glada, trevliga och förväntansfulla människor kom för att fira midsommar tillsammans.

Årets danslekedare Ann-Katrin ledde unga och gamla runt den ståtliga stängen som man hjälpts åt att göra först. Kjell-Olov spelade ljuvlig musik på sitt dragspel, han håller på att räknas till traditionerna. Alla barnen fick godis av Paul efter det dansats färdigt först. Egon sålde 84 st ballonger för 1 kr. styck, hur många som var hela innan dagen tog slut förtäljer inte historien.

Stövelkastningen drog många tävlande men det fanns bara 3 priser för varje gren.

Barnklassen vanns av Kristoffer Viik, 2:dra plats togs av Gustav ?. 3:dje plats togs av Linn ?.

Damernas vanns av Eva Flodin, 2:dra plats togs av Anki Flodin, 3:dje plats togs av Rebecka Eliasson.

Herrarnas vanns av Bert-Ola Abramsson, 2:dra plats togs av Eske "han med stövlarna", 3:dje plats togs av Ivar Danielsson.

Dragkampen är ändå det mest spännande av allt. Golisen's damlag är alltså obesegrade och för sjätte året i rad vann de lätt, därmed tog dom sin andra buckla. ( Dags att köpa en ny till damernas).

Ett Mix-lag gav dock Golis-damerna en match.

Var finns alla andra byars "starka" damer?

Bland herrarna är även här Golisen starkt representerade i prislistorna genom åren, de tog i år sin andra inteckning i pucklan. Som god tvåa kom Heligfjäll och trea kom ett nytt lag från Nordansjö, som år 2000 kräver revange. Även bland herrarna anmälde sig ett mix-lag som jobbade sig fram till en fjärde plats.

Tack till alla som på olika sätt hjälpt till med att anordna årtens firande. Ni som bakade, kokade kaffe, sålde lotter, dansade, tävlade och framför allt alla NI som kom och var med.

Nästansjö Bygdegårdsförening TACKAR de som sommarjobbat och arbetsledarna. TACK till Lennart Vikström för veden och tack till Lars-Uno för "bakan" och till Lars-Erik för lånet av transportbandet.

-JA BARN, DÅ ÄR NI VÄLKOMNA  
TILLET NYTT SKOLÅR. HAR NI  
NÅGRA FRÅGOR?  
-NÄR BÖRJAR VINTERLOVET?



Nya öppettider  
på KOOPERATIVA  
f.o.m. 5:e okt.

VARDAGAR

9<sup>30</sup> - 18<sup>00</sup>

LUNCHSTÄNGT

LÖRDAGAR

9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>

Hösten närmar sig och det börjar bli dags för att starta med eldningen i bygdegården. Vi hoppas det även denna höst, vinter och vår finns de som kan ta på sig eldarveckor.

Lista kommer att läggas ut på affären som vanligt

Om vi alla hjälps åt blir bördan lättare.

Är det någon som har kvar eldarnyckeln sedan i våras var snäll och lämna in den på affären.

## Sagan om trollet och prinsessan

Den här sagan bör väl som alla andra sagor inledas med det vanliga: Det var en gång. Och traditioner är ju till för att hållas. Nå, för att återgå till själva sagan så kom det sig att en gång, för länge, länge sedan fanns det ett land som kallades: det futtiga landet. Egentligen var väl landet inte så futtigt eller litet men de andra länderna omkring det futtiga landet var så stora att allt i närheten blev litet och futtigt. Men i det futtiga landet så fanns det trots allt en kung och en drottning.

Kungen och drottningen var ett väldigt snällt, gammalt par och de hade tre små, eller ja, ganska stora döttrar. Det var nämligen så att trots att kungen och drottningen var dvärgar så hade de fått långa barn, så de tre döttrarna var långa men små eftersom de inte var mer än elva, nio och sju år gamla. Med andra ord var de tre prinsessorna stora men unga. Tiden gick och allt eftersom åren gick växte prinsessorna och blev äldre och äldre ända tills en dag då något fruktansvärt hände. Den äldsta prinsessan som nu var arton år var ute och gick i den stora trädgården, som fanns i det futtiga landet, när hon plötsligt såg något ohyggligt fult.

Det var ett stort, otäckt troll, och trollet var så hemskt att prinsessan bara skrek och skrek. Det hade jättestora, håriga öron, en lång, krokig näsa och små ilska, gula ögon. Då trollet hörde prinsessan skrika gjorde det så ont i trollets öron att han blev chockad och sedan arg. Trollet blev så argt att han sprang fram till prinsessan, lyfte upp henne på ryggen, och sprang iväg med henne långt bort från slottet och in i skogen.

Senare på dagen när kungafamiljen skulle äta middag så märkte man att den äldsta prinsessan var borta. Drottningen och kungen blev förtvivalade och grät och grät och ingenstans kunde man hitta den försvunna prinsessan. I en hel vecka letade man utan att hitta henne och kungen och drottningen började nästan ge upp när den yngsta prinsessan, som hette Adelé kom fram till dem och sa:

- Mor och far, jag kanske kan hitta vår älskade syster och föra henne tillbaka till oss?

Kungen tittade sorgset på henne och sa:

- Tror du, att du lilla Adelé, ska kunna hitta vårt älskade barn, prinsessan Adrienne, när inte ens de tappaste riddarna från vårt lilla land kan hitta henne?

- Ja far, låt mig åtminstone försöka, bad den lilla prinsessan. Kungen log svagt och nickade sedan.

- Ta då min svarta häst som finns i stallet och leta. Men är du inte tillbaka förrän om tre dagar så vet jag att även du försvunnit och rövats bort.

I två dagar red den lilla prinsessan kors och tvärs genom det futtiga landet men ingenstans fanns hennes syster. Så kom det då sig att på den tredje dagen satt den lilla prinsessan mitt i en stor skog, på en stubbe och grät. Hon var vilse och visste inte vad hon skulle göra. Hon var ju tvungen att fara hem, annars skulle hennes mor och far tro att även hon blivit bortrövad och bli ännu mer ledsna, men hon kunde ju inte hitta ut ur den mörka, djupa skogen. Men plötsligt hörde hon en underbart vacker röst som sjöng:

- *I djupa skogen vandrar en liten flicka skön,  
men trots allt detta hörs gråten ända ner till sjön,  
Vad kan det vara som plågar henne så,*

*Allt hon behöver göra är ju att gå på...*

Den lilla prinsessan lyssnade häpet på rösten och började följa rösten som ledde henne allt djupare in i skogen. Plötsligt hördes inte rösten mer och prinsessan såg att hon stod i mitten av en liten glänta mitt inne i skogen. Gläntan låg intill en stor kulle och i kullen fanns en stor mörk öppning. Prinsessan som egentligen inte var så modig bestämde sig trots det att gå in i öppningen. När hon väl kom in så blev hon förvånad. I grottan på väggarna satt gnistrande, vita diamanter, blodröda rubiner, gröna, lysande smaragder och himmelsblåa safirer. De vackra stenarna lyste upp hela grottan och prinsessan kunde inte slita blicken från de ända till hon hörde den vackra rösten igen.

- *Fortsätt sköna flicka,*

*stanna inte upp,*

*din gåta kan besvaras,*

*din syster är ej i fara...*

När den lilla prinsessan hörde detta blev hon så glad att hon rusade genom grottan till hon kom fram till ett stort rum. Mitt i rummet satt hennes syster och bredvid henne stod det fula trollet. När den lilla prinsessan såg trollet så blev hon så rädd att hon nästan sprang där ifrån men då såg hon hur trollet öppnade munnen och sjöng med den allra vackraste röst:

- *Din syster är ej i fara,*

*för allt är inte alltid,*

*som det verkar vara...*

Den lilla prinsessan förstod då att trots att trollet var så fult och såg så elakt ut så var det egentligen oerhört snäll och då den lilla prinsessans syster förklarade att hon frivilligt stannat hos trollet men nu skulle bege sig hem till kungen och drottningen med honom insåg den lilla prinsessan att allt verkligen inte alltid är som det verkar vara.

Slut...

*Sensmoral:*

*Döm inte någon efter utseendet och försök att inse att de flesta trots allt är vackra  
åtminstone på insidan.../*

*Lillemor Persson 1999-06-07*



# Är du ett söndagsbarn?

**Förr trodde man att det hade stor betydelse vilken dag man var född. Söndagen ansågs vara den allra bästa dagen.**

■ Veckodagarnas svenska namn är en blandning av namnen på romerska gudar och nordiska asagudar.

Enligt folktron hade barns öde samband med vilken veckodag de föddes på – och vilken gud dagen fått namn efter.

Söndagen var Solens dag, måndagen Månens dag i Rom.

I Norden blev veckans tredje dag guden Tyr's dag, tisdag. Fjärde dagen var Odens dag, onsdag, och femte dagen Tors dag. Sjätte dagen var fruktbarhetsgudinnan Frejas dag = fredag.

Veckans sista dag kallades här lögardagen, lördag. Då brukade man nämligen löga (tvätta) sig till söndagen.

## Snälla söndagsbarn

"Hon är ett riktigt söndagsbarn!" kan det än i dag heta om någon som har framgång och dessutom ett soligt och vänligt sätt.

Nästan överallt i världen anses söndagsbarn som lyckobarn. I Norge menade man förr att vilda djur var rädda för dem. Inte ens

en geting vågade sticka dem!

Här trodde många att de kunde bota sjukdomar.

I Tyskland trodde man att söndagsbarn kan finna förlorade saker och drömmer sanndrömmar. Och de blir förstas vackra och begåvade och har tur i allt.

## Argsint på en onsdag?

Enligt skrock och gammal folktro var det inte mycket bevänt med att vara född på andra dagar.

Måndagen ansågs allmänt som en olycksdag. I Västsverige trodde man att måndagsbarn skulle få ett slitsamt liv.

Tisdagen var bättre. Då var det till exempel lämpligt att gifta sig. Fast i Halland hade man för sig att tisdagsbarn visserligen blev vackra och fick det bra ställt, men de var lata!

Ännu sämre trodde man om onsdagsbarn. De påstods bli både arg-sinta och envisa. Men i Spanien anses onsdagsbarn vara ovanligt kloka.

## "Synska" torsdagsbarn

Torsdagen var enligt folktron lite speciell. Förr var det vanligt att "hålla Thorshelg", i varje

ALLT GÅR SÅ BRA FÖR MEJ!



fall i Småland. Då skulle stugan vara städad och maten serveras under tystnad...

För torsdagsbarn borde det gå bra, eftersom de var födda på den älskade guden Tors dag. Men enligt Nordiska museet trodde många förr att de blev "olycksbarn".

Över hela Europa ansåg man att torsdagsbarn blev "synska", så att de kunde se övernaturliga väsen och se in i framtiden.

De flesta trodde också att barn födda mellan 12 och 1 på natten blev "synska", liksom de som föddes under julnatten.

Många trodde att fredagsbarn var "olycksbarn". Allra värst var förstas att födas på långfredagen. Spanjorerna är mera positiva och menar att de blir goda kristna.

Att födas på en lördag ansågs dåligt i Tyskland men bra på många andra håll som i Bulgarien, Ungern och Spanien.

## "Lyckobarn" på helgdag

Barn födda på nyårsdagen blev både vackra, begåvade och lyckligt lottade, trodde man i södra Sverige.

Det gick också bra på alla sätt för påskdagsbarnen. Barn födda på fettisdagen blev rika

Söndagsbarn är födda med tur – torsdagsbarn blir "synska"...

JAG KAN SE IN I FRAMTIDEN - DU FÅR SNART PROBLEM!



Måndagsbarn har fagert skinn,  
tisdagsbarn har älskligt sinn,  
onsdagsbarn är fött till ve,  
torsdagsbarn skall mycket se,  
fredagsbarn är fött till kärlekslycka,  
lördagsbarn skall mödor trycka,  
söndagsbarn skall leva länge och njuta  
och till sist berömligt sluta.

och välmående. Och den som föddes på midsommarafton var ett riktigt lyckobarn.

## Den 13:e var olycksdag

Sämre gick det för dem som föddes på Menlösa barns dag, 28 december.

Otur var det också att födas på Tomasdagen 21 december. Det barnet måste döpas så snart som möjligt, så att det inte blev bortbytt! Det var dagen för vintersolståndet, då osynliga väsen var ute och härjade...

Sjusovardagen den 27 juli var heller ingen bra dag att komma till världen. Liksom förstas inte någon av alla de 33 Tycho Brahe-dagarna. Det var mer eller mindre officiella olycksdagar som stod i själva Bondepraktikan. Olycksdatum nummer ett var den 13:e – och det var lika illa vilken månad som helst.

Månens inverkan var stor. Bäst var att födas under nymåne.

Åh vad världen är vacker  
- Låt den vara!



## Verksamhetsberättelse för Nästansjö vävförening 1998-1999

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten. Föreningen har även detta år haft medlemsmöten, första måndagen varje månad. Uppslutningen har varit bra, men den kan bli bättre.

Emma-dagen gick av stapeln den 6 juni och vi fanns med för att visa upp vad vi har gjort under de 10 år föreningen har verkat. Vi hade en monter där vi visade upp alster som medlemmarna villigt lånade ut till oss och glimtar från kursverksamheter och vardag.

En vävstol med väv plockades ihop och sattes upp i montern så det såg verkligen ut som en liten vävstuga. Vi sålde ett lotteri. Ett tack till Barbro som ställde upp med bussen och fraktade allt fram och tillbaka.

Vårutflykten var från början tänkt att gå till Kittelfjäll men tyvärr så var det stängt och vi fick hitta ett annat alternativ. Järja ställde upp med kort varsel med en god middag och naturligtvis blomplantor i mängder. Vi inspekterade även deras nya badbassäng.

Under året har 6 nya vävar satts upp. Vi startade upp pysselkvällar under hösten men tyvärr så verkade det inte finnas något behov och intresse för dessa kvällar så efter någon månad avslutade vi det hela.

Julfesten genomfördes den 5 december med traditionsenligt julbord och bygdegården full av gäster. Skolbarnen stod för underhållningen med vackra julsånger och tomten kom med paket till alla barn. En nyhet för i år var auktion med hemliga paket som medlemmarna skänkt. Vi kämpade tappert och fick till skapliga rim på alla paket.

Vi firade lilla julafton även i år med risgrynsgröt, skinka, tunnbröd och julklappar.

Den 21 februari var det åter igen dags för Semeldagen. Tipsrunda och semlor lockade många och det blev en riktigt lyckad dag med trevlig samvaro. Ett lotteri såldes.

1999 års vårutflykt blev lite annorlunda. Istället för blomplantor så åkte vi till Dorotea och besökte deras museum och akvarium. Efter en lättlunch som förtärdes i bussen fortsatte vi till Hoting och Kentas prylshop. Det var en mycket uppskattat inslag. Däremot så blev vi besvikna när vi, som vi trodde, skulle få oss en guidad tur genom bilmuseet. Ingen guide dök upp och vi fick fortsätta utan någon bilhistoria. I Rajastrand så stannade vi till och gjorde ett besök i deras vävstuga. Idet i Borgafjäll ordnade en mycket god tre rätters- middag så vi var alla mätta och belåtna när vi satte oss i bussen igen för att ta oss sista biten över Blajkfjället hem.

Nästansjö vävförening

## VÄVFÖRENINGEN INFORMERAR

Vävföreningen har nyligen haft årsmöte. Liksom tidigare år, hade vi även nu årsmötet på bygdegården, där vi först började kvällen med att äta surströmming. Efter god mat tog mötesförhandlingarna vid. Fort var det överstökad och vi kunde, enligt tradition, njuta av kaffe och Marthas underbart goda hembakta mazariner. Styrelsen delade ut blommor till de som var värd lite extra, och det visade sig i år vara alla medlemmar, som var där.

Den nya styrelsen som årsmötet valde ser ut så här för kommande år:

Lena Henriksson	ordförande
Linnéa Henriksson	sekreterare
Mary-Ann Isaksson	kassör
Barbro Nilsson	ledamot
Eva Danielsson	ledamot
Anna-Lena Eliasson	suppleant
Ulla Almqvist	suppleant

Ungdom är en underbar  
gåva, bara synd att den  
slösas bort på dem som  
inte är vuxna.

Tänk dej en strut karameller  
Så är ditt liv dag efter dag  
Färgglada små bagateller  
Njut dem med välbehag



Nu när hösten kommit och naturen börjat förbereda sig för den kommande vintern så är det en ganska självklar vetskap för oss numera hur djur och växter övervintrar. I Johan Vilhelm Zetterstedts bok, Resa genom Umeå Lappmarker. år 1832 så finns ett möte med en man vid namn Jacob Andersson inskrivet i dagboken.  
” Jacob Andersson är en 52 års man. Hans far lefver ännu, är 96 år gammal, bor hos sin son, har förlorat något af sin syn, men är eljest efter sin höga ålder nog rask. I min dagbok har jag ock antecknat en underrättelse som Jacob Andersson lemnade mig, angående Svalornas omtvistade vinterqvarter på sjöbotten. Under det hans föräldrar bodde opp i Skellefteå Församling hade de vid ett anställt fiske om vintertiden i en sjö, på isnot erhållit flera Svalor.—Alla facta, alla trovärdige mäns uppgifter, som röra denna besynnerliga omständighet tror jag icke bör förtigas, och jag har äfven anført Jacob Anderssons, emedan jag anser honom mera väl-tänkande, än att han med denna uppgift skulle hafva velat berätta mig en dikt.” Men numera är det ju ganska självklart vart svalorna tar vägen. Eller?

**VÄLKOMMEN TILL NÄSTANSTÖ**  
**ÖNSKAR VI SAMUEL, MONA OCH JOSEFIN SVENSSON**  
Vi hoppas att ni ska trivas med oss.

I det fjärran landet Aurusin,  
levde för länge sen en prins,  
Högmodet bringade honom på fall,  
och i rädsla för förakt,  
slöt han en pakt.  
En pakt av och för det onda,  
som åskådliggjorde framtiden  
på eget sätt...  
Pakten var stark,  
och vann mark...  
Att man sedan förstod det onda av pakten  
ledde till ett försök att krossa makten,  
som pakten vunnit...  
Att endast en, enda människa,  
detta kunde genomföra,  
fick man höra,  
av trollkarlen Med'ici.  
Som talte vitt och brett, om flickan Siarlin,  
skön som gryningen och vis som skymningen,  
sökte hon ett slut,  
på paktens grymma regeringstid...  
Flickans uppgift såg ut att bli svår,  
Men prinsen som nu var besatt,  
av paktens makt,  
fick sin bane,  
vid slaget om VO Rane...  
Så hände det sig en gång,  
att även denna sång,  
ändas i bycka och succé,  
som det borde ske.../  
Lillemor Persson



En kalt och en hund träffas  
i väntrummet hos veterinären

H: Vad gör du här hos veterinären?

K: När hüsse for till stam för att  
handla så blev jag less på att  
vara ensammen så jag rev sönder  
skinnsoffan, så nu ska jag avlivas.

H: Jaså!

K: Och vad gör du själv här?

H: Igårkväll när matte hade duschat  
och lutade sig fram för att torka  
fötterna så kom jag precis förbi. Och  
naturligtvis kunde jag inte hålla mig  
utan jag hoppade på henne och ja du vet

K: Så nu ska också du avlivas?

H: Näää Nej jag, jag ska klippa klarna jag!

## ROTSLÖJDSKURSEN!

Vi börjar kursen Måndagen  
den 4 oktober efter månads-  
mötet. Alla intresserade  
är välkomnat

kursledaren

## Hårda killar

(Öppna landskap)

Jag trivs bäst med hårda killar

stora muskler ska de va'

När hans mages räfflor killar

mina valkar mår så bra

Jag trivs bäst när mannen sliter

går på gym och lyfter skrot

bara han är tyst och skiter

i att jag gör tvärtemot

Det är hans tur att vara fin

det är hans tur att lida pin

jag tittar på med välbehag

och tar en till pralin

Jag trivs bäst med hårda killar

inga sillar vill jag ha

Vi trivs bäst när mannen sliter

schamponerar våra hår

knådar våra celluliter

och masserar våra tår

Jag trivs bäst i starka armar

på en kropp som är perfekt

intellektet kan jag stå för själv

om han är sexobjekt

Han bär mej till en öde strand

och smeker mej med varsam hand

ibland får han va' mjuk trots allt

men inte överallt

Jag trivs bäst med hårda killar

inga sillar vill jag ha

inga sillar vill jag ha

## NAIF

Den nya styrelsen  
består av:

Mats-Uno Persson	ordf.
Gunnar Henniksson	v. ordf.
Sten-Göran Björkman	kassör
Anitha Bohm	sekr.
Lars Rinzen	suppl.



En del människor  
ger sina bekymmer  
sinlektioner, i  
stället för att  
dränka dem

## BYABLADETS VARA ELLER ICKE VARA!

Bya-bladet har utgivits i sju år. Första numret utkom hösten -92. Tanken med att ge ut en egen tidning är, att föreningarna skall kunna informera sina medlemmar och övriga intresserade om aktiviteter som kommer, eller har varit. För utflyttade bybor skall tidningen vara en länk till hembygden, och ett sätt att hålla sig informerad om vad som händer. Dessutom är det trivsamt med en egen "byatidning."

På senare tid har föreningarnas bidrag blivit allt mer tunnsådda. Bidrag från byborna till tidningen kommer från några få trogna. Detta gör att vi i red. tycker det börjar bli arbetsamt att själva fylla tidningen med innehåll. Det kan bli både ensidigt och tunt.

Vi efterlyser nu några nya idérika personer, som kan avlösa oss, och förhoppningsvis hålla denna tidning vid liv i många år framåt. Om inga nya redaktörer tar över, så kommer Bya-Blaé ut med det sista numret i december - 99. Är någon intresserad att fortsätta med den, hör av er till redaktionen före november månads utgång. Vi hoppas på er.

Red.

**Ett stort TACK till ER ALLA som bidrog till  
upprustningen av Västra Sjövägen i Nästansjö,  
Sommaren 1999**

Adamsson, Gösta  
Andersson, Björn-Olof  
Andersson, Martin  
Andersson, Torsten  
Dahlén, Hans  
Danielsson, Agne  
Danielsson, Ivar  
Danielsson, Lars-Henrik  
Danielsson, Paul  
Edman, Gudmund  
Edman, Leif  
Eliasson, Jahn  
Eliasson, Melker  
Eliasson, Sigurd

Forsberg, Göran  
Hellström, Roger  
Hjalmarsson, Jörgen  
Jakobsson, Ulf  
Jansson, Lennart mfl  
Jonsson, Dan  
Jonsson, Ruben  
Kanon, Bosse  
Mattsson, Göte  
Ottosson, Bertil  
Persson, Sven-Olof mfl  
Sjöberg, Kent  
Tidström, Torbjörn  
och Roland.

## Hyllningsdikter

av LISA JOHANSSON

### Väntan på resan till fattiggården

Mor går ensam i liten stuga  
Med ångestfull blick och stapplande gång  
Hon förnimmer, till farväl, allting sig buga  
ty sammanlevnaden med stugan har varit lång  
Där föddes hennes barn, där dog hennes man  
nu ensam i stugan, hon ej leva kan  
hon ska flyttas till fattiggården.



Med darrande händer hon smeker var sak  
hon söker i hylla och vrår  
minnena väller fram av ansvar och nattvak  
från fårade kinden faller en tår  
Barn har hon fött och fostrat till män  
och ensam i stugan har hon levat se'n  
Och nu! Ska hon flyttas till fattiggården.

Knytet är packat av små ägodelar  
hon sätter sig på rankiga stolen en sista gång  
Hon vill vila, men ögonen skelar  
Hon vill famna allt till en vemodssång  
Blomman i fönstret snart vissna stå  
som hon själv snart vissna må  
däruppe i fattiggården.

Blicken hon vänder mot blåmålad dörr  
hon väntar att kusken ska komma  
och föra henne bort — dit hon ej förts förr  
hon känner hur lemmarna domna.  
Snart över sliten tröskel hon stapplar ut  
en livsgärning i det tysta har nått sitt slut  
Ty, vägen går till fattiggården.